

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“Het station van Hamont was het grensstation op de IJzeren Rijn, de spoorverbinding tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied. Hier werden goederen gecontroleerd en overgeladen. Daardoor was het één van de grootste stations van België. Vaak liepen hier mensen langs de sporen om kolen die van de treinen vielen, te rapen. Zo konden ze thuis de koude een beetje buiten houden. Op dit voormalige rangeerterrein staat vandaag nog een eenpersoonsbunker uit WO II. In deze bunker kon een Duitse seingever schuilen voor geallieerde vliegtuigaanvallen.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Hamont-Achel, eenmansbunker
langs de spoorweg in Hamont

1944

2020