

## Houthalen-Helchteren

## Emiel Vanvoorden vertelt over de bevrijdingsdagen in Helchteren.

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op [onderderadar.be](http://onderderadar.be).

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“De doorbraak van de Engelsen in Beringen was voor de Duitsers een groot probleem. Duitse troepen probeerden de optocht terug te dringen. De kazerne, waar een Duits opleidingskamp was, werd op 4 september reeds verlaten. Van 7 tot 10 september 1944 stonden Duitse en Engelse troepen tegenover elkaar in Helchteren. Het kwam tot een hevige confrontatie op het kruispunt met de Grote Baan en de Kazernelaan. Op 10 september konden Britse troepen uiteindelijk verder oprukken richting Hechtel.”

[onderderadar.be](http://onderderadar.be)



# onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Houthalen-Helchteren,  
bevrijdingsdagen in  
Helchteren

1944

2020