

Lummen

Jos Lemmens en Gerard Mertens vertellen:

“Voor de start van WO II had het Belgische leger langs het Albertkanaal een verdedigingslinie aangelegd. De resten van loopgraven in Lummen zijn daarvan een onderdeel. Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. In Lummen heeft het Belgische leger zich hevig verweerd tegen de Duitse overmacht. Helaas mocht hun verzet niet baten. 37 Belgische soldaten sneuvelden. Diegenen die overleefden, trokken zich deels terug of werden krijgsgevangen gemaakt. De terugtrekkende soldaten lieten veel materiaal achter, waaronder wapens. Dat werd opgeruimd door de lokale bevolking.”

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Lummen, de loopgraven
aan het Albertkanaal

1945

2020