

Oudsbergen

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

William Engelen vertelt over het vliegveld Y32 in Ophoven:

“Vanaf september 1944 lasten de geallieerden noodgedwongen een rustpauze in, want de logistieke steun kon de opmars van de gevechtseenheden niet volgen. Er werden, zo dicht mogelijk bij de frontlijn, nieuwe voorlopige vliegveldjes aangelegd zoals hier in Opglabbeek. 56 000 geperforeerde stalen platen werden per vrachtwagen aangevoerd vanuit Cherbourg en hier aan elkaar geklikt tot een start- en landingsbaan. Het vliegveld was meteen een doelwit voor Duitse tegenaanvallen. Op 1 januari 1945 werd het gebombardeerd tijdens ‘Operatie Bodenplatte’.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Oudsbergen, vliegveld Y32
in Ophoven

1945

2020