

## Zutendaal

## Jan Lantmeeters:

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op [onderderadar.be](http://onderderadar.be).

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“Nu is het terrein bebost en doet niets meer vermoeden dat vanaf november 1944 hier geallieerde vliegtuigen opstegen en landden. In minder dan drie weken tijd legden de bevrijders van West-Europa hier met behulp van stalen PSP-platen een vliegveld aan met één start- en landingsbaan van 1500m. De Amerikanen doopten het tijdelijke complex Y-29. Volgens hen was het uitermate geschikt voor hun langeafstandsbommenwerpers. Voor de Duitsers was het Zutendaalse vliegveld een doorn in het oog. Onder de naam ‘Unternehmen Bodenplatte’ vielen op 1 januari 1945 een vijftigtal jagers van het type JG 11 het vliegveld aan. Zo'n zes maanden later, op 20 juni 1945, verlieten de geallieerden het vliegveld.”

[onderderadar.be](http://onderderadar.be)



# onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Zutendaal, vliegveld Y29

1945

2020